



ZOOM-IN
Paperback, 370 pagina's, € 13,90

Wie in leven wil blijven, moet regelmatig brood eten. Wie het eeuwig leven wil ontvangen, moet regelmatig het Brood des Levens gebruiken. Dat Brood is te vinden in de Bijbel. Die bevat de woorden van het eeuwige leven. Dagelijks Bijbellezen is daarom een levensbehoefte, ook voor jongeren. Maar dat is meer dan even je ogen laten gaan over een kort stukje tekst. Het gaat erom dat je ook begrijpt wat er staat. Dat is voorwaarde om nut te hebben van het Bijbellezen.

Anders blijven het vaak maar woorden. Ben de Raaf wil met zijn nieuwe dagboek jongeren helpen bij het lezen van de Bijbel. De Raaf is van beroep politiemans. Hij werkt in Rotterdam. Ruim dertig jaar zit hij in het politievak. Daarnaast schrijft hij al meer dan tien jaar kinder- en jeugdboeken, vooral over zijn ervaringen bij de politie. Dat is een bruisend bestaan. Want er gebeurt veel in het leven van agenten. Ben de Raaf schrijft in zijn inleiding op het nieuwe

Bijbels dagboek van Ben de Raaf

dagboek echter dat er meer in het leven is dan het avontuurlijke politiewerk. Het gaat er vooral om dat we ook een keer uit dit leven moeten. Dit leven is een voorbereidingstijd. En wie die tijd goed benut, zal zeker de Bijbel bestuderen.

Bij het lezen van de Bijbel en het nadenken over hetgeen je leest, wil Ben de Raaf jongeren helpen. Om die reden heeft hij het dagboek ook geschreven. Hij realiseert zich dat jongeren het druk hebben. Daardoor kan Bijbel lezen in de knel komen. Toch wil hij graag dat zij wat tijd vrijmaken om een stukje uit de Bijbel te lezen. Met behulp van zijn dagboek kunnen ze dagelijks even inzoomen op een Bijbelgedeelte. De Raaf bespreekt in dit dagboek vooral Bijbelse geschiedenissen. En daarbij vertelt hij niet alleen het verhaal, maar trekt hij ook lessen uit die geschiedenissen. De titel Zoom in herinnert aan de lens van een fototoe-



Jongeren hebben het druk. Daardoor kan het Bijbel lezen in de knel komen.

stel. Daarmee kan de fotograaf de kijker scherp richten op een klein detail en dat uitvergroot. Dat doet De Raaf ook in dit dagboekje. Een klein Bijbelgedeelte wordt nauwkeurig bekeken en uitgelegd. Om duidelijk te maken wat de bedoeling is van een stukje, gebruikt hij

allerlei voorbeelden uit het dagelijks leven van jongeren. Het taalgebruik is ook eenvoudig. Geen moeilijke woorden. En daar waar de Bijbel soms ongebruikelijke termen hanteert, legt De Raaf die uit. Daardoor komt het Bijbelstukje heel dichtbij.